

SU KÜSERSE

Başlangıçta herkesin payına düşen su eşittir aslında. Hepimiz aynı miktar suda hayat buluruz annemizin karnında. Can dağıtan eşit dağıtmış canımızı da suyumuzu da...

Su denildiğinde ilk hayat gelir akıllara. Çünkü suyun içinde, su ile başlar hayat. Su ile can bulur insan da doğa da. Onunla filizlenir başaklar. Su nefestir toprağa, havaya, hayata...

Su gibi durudur insan en başta. Su da mutludur o zaman. Çoktur, coşkundur, adaletlidir. Kadın, erkek, yaşlı, genç, sığınmacı, göçmen, milliyet, ülke ayırt etmeden koşturur herkese eşit şekilde ulaşabilmek için. Su doğanın namuslu elleri, tertemiz emeğidir. Milyon çocuklu bir annedir su. Kutsal ve doğurgan. Her damlası kıymet biçilmez çocuklarıdır suyun.

Sonra korkunç bir şey oldu; su küstü bize...

Biz, bize bunca güzelliği sunan suyu zamanla küstürdük kendimize. Fabrikalar kurduk atıklarını denize boşalttık. Filtre takmadığımız bacalarla tonlarca pisliği havaya karıştırdık ve göz yumduk gün geçtikçe onun yok oluşuna.

Bu yüzden buzullar eridi, su kıtlığı çeken ülkeler ortaya çıktı, canlı türleri gittikçe azaldı. İnsanlar kirli içmek ya da birazcık su bulmak için saatlerce yürümek zorunda kaldı ve eşitlik bozuldu.

Şimdi ise bu eşitliği tekrar sağlamak için çalışmalar yapıyoruz. Afrika' da açılan su kuyuları, havadaki su buharını kullanarak temiz ve içilebilir su üreten kuleler, birçok gelişmiş arıtma sistemleri, geliştirilen kalkınma projeleri bunlara örnek verilebilir.

Ayrıca bu projeler yalnız su kıtlığı çeken ülkelere ziyade suya erişimin kolay olduğu ülkelerde de uygulanmalı ki gelecekte bu ülkeler de tehlike altına girmesin.

Bizler bireysel olarak en azından çevremizdeki insanları, çocukları su tasarrufu konusunda bilinçlendirip suyun çok fazla gibi gözükse de bunun sadece yüzde birlik kısmının içilebilir su olduğunu anlatırsak ve kendi hayatımızda da su kullanımına dikkat ederek çevremizdekilere örnek olursak suyu korumak ve eşitliği sağlamak adına büyük bir adım atmış oluruz.

Eğer bozduğumuz bu ekolojik dengeyi eski haline getirebilirsek işte o zaman kimse geride kalmayacaktır ve dünyanın her kesimi suya eşit şekilde ulaşabilecektir. Bu yüzden su tasarrufu adına yapabileceğiniz en küçük yardım bile ileride bize çok büyük bir hediye olarak geri dönebilir. Su bizi seviyor, her şeye rağmen bizden vazgeçmiyorsa biz de sudan vazgeçmemeliyiz.

Aslında suyu kurtarmanın gerçek yolu su gibi olmaktır. Yani su gibi adaletli olmaktan bahsediyorum. Biz de eğer su gibi adaletli olup farklarımızı görmeksizin birbirimize yardım edebilirsek kirli su içmek zorunda olan bir çocuğun, bir avuç su bulmak için saatlerce yürüyen bir kadının, küresel ısınma sonucu nesli tükenme tehlikesi altında olan bir canlının sesi olabiliriz.

Son olarak şunu söylemek istiyorum ki biz ne kadar birlik olursak su da o ölçüde artacak ve çoğalacaktır. Bir gün bulutlar yine dostumuz olacak, ağaçlar bizle barışacak ve tüm canlılar birbirine gülen gözlerle bakabilecektir.

O günde buluşuncaya dek hoşça kalın. Su gibi aziz olalım hep birlikte...

Rüya KAYACAN

İnebolu Atatürk Ortaokulu 8. Sınıf

KASTAMONU