

HAYATIN ANLAMDAŞI: SU

Su... Ne kadar Basit görünen bir kavram değil mi? Sadece iki harfli bir kelimecik. Ama ne kadar değerli bir kelimecik. Her birey az çok biliyor bu maddenin önemini. Biliyor da koruyor mu acaba? Su sorununun getireceği büyük tehlikenin farkında mı? Bu yazımda bundan bahsedeceğim. Evet, yaşamak için suyu korumak gerekiyor. Bazı insanlar yaşam için mutlaka gerekli olan suyun önemini bilip bilinçli kullanır, geleceği düşünüp önlem alır; fakat çoğumuz bu konuya dikkat etmeyiz.

İnsanlar, “Elbette su önemli ama ben koca dünyayı nasıl kurtarabilirim? Hem benim harcadığım birkaç damla sudan ne çıkar?” diyor. Fakat bir kişinin “birkaç damla su” diye anlattığı miktar, yarım litreden fazla. Örneğin dış fırçalarken suyu açık bırakırsak büyük miktarda su harcıyoruz. İş matematiğe dökersek, bir kişi dış fırçalarken açık bıraktığı su yüzünden yılda 12 ton su harcıyor. İçiniz sızlamıyor mu? İki gün susuz yaşayamıyorsak, boşa giden tonlarca suyun hesabını nasıl vereceğiz?

Şimdi de kendimizi bir iki damla su için canlar verilen Afrika kıtasında hissedelim ya da Afrika kıtası gibi, suyun bulunmadığı bir yerde... “Aman, boşa gitse ne olur?” dediğimiz suyun birkaç damlası onları sonsuza kadar mutlu edecek bir şey... Bardaktan şişeden arta kalan, çöple birlikte döktüğünüz su belki onlar için cennet hediyesi...

Bir süreliğine suyu kendinize yasaklayın. Ne kadar ihtiyacınız olsa da içmeyin, temizlikte kullanmayın. Suyu elde edecek imkânınız yokmuş gibi düşünün. Ne kadar eziyetli değil mi? Fakat sizin bir süre çektiğiniz bu sıkıntıyı, bazı insanlar her saniye çekiyor. Bizim de bunu bilip şükretmemiz ve tasarruf etmemiz gerekiyor.

Peki, su sadece insanlar için mi? Tabii ki de hayır! Su tüm canlılar için evrensel olarak düşünülmeli. O zaman önemi daha da artıyor işte. Besin zincirini düşünürsek, besin zincirinin ilk adımı üreticiler, yani bitkilidir. Bitkiler su olmadan yaşamsal faaliyetlerini devam ettiremez. Eğer besin zincirinde ilk basamak silinirse, diğerlerinden bahsetmeye gerek var mı? Ne etçil kalır, ne otçul; ne de hem etçil hem otçul...

Eğer temizliğe de değinirsek, su ile temizlik özdeşleşmiş iki kavram. En basit örnek, yağmur yağdığında şehrin, sokakların pisliği nasıl da silinip gidiyor, yağmur sonrasında eskisinden daha temiz bir dünya kalıyor mu? İşte, su temizlik açısından da çok önemli. Onu korumak, hayatı temiz tutmak demek.

Aslında korumak sandığımız gibi zor değil. Nasıl her insan bir yılda toplama 12 ton su harcıyorsa, birkaç yol ile çok miktarda suyu geri kazanıyor. Nasıl mı? Boşa akan muslukları kapatarak, bozuxsa onararak, artan suları çiçekler için kullanarak, bulaşık makinelerini tam doldurup kullanarak, banyo yaparken suyu yeteri kadar kullanarak... Ve bir de elektrikten tasarruf ederek. Çünkü elektriğimiz barajlardan geliyor ve elektrik israfı beraberinde yine su israfını getiriyor. Aslında bu örnek bile suyun her şeyin başı olduğunu kanıtlıyor...

Boşa akan bir musluğu kapatmak üç saniyenizi almaz. Fazla yanan bir lambayı söndürmek de... Hepimiz üç saniyesini tasarrufa harcasa, tonlarca suyu geri kazanırız. Siz bu basit faaliyetlerin içine daha nice örnekler ekleyebilirsiniz. Ve fark ettiyseniz, herkesin yapabileceği işler.

Tasarruf kadar temiz tutmak da önemli. Göllerimiz, denizlerimiz şu anda çok kirli. Kirlilik, su canlıları kadar bizi de tehdit eden bir olay. Bize düşen görev su kaynaklarına kimyasal maddeler karıştırmamak, atıkları denize, nehre atmamak. Fabrika sahipleri de dikkat etmeliler çünkü fabrika atıkları binlerce canlıyı öldürüyor. Ancak hep dediğim gibi, bir kişi ile sorun çözülmez. İnsanımızın bunu kavraması, bilinçlenmesi lazım. Bunun içinde elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Çevremizdeki insanlara sorunun önemini kavratmalı, onlara da kolay yollarla su tasarrufunu göstermeliyiz.

Son olarak şunu söyleyeyim, hidrojen ve oksijen elementini kendi başımıza bir araya getirebilmemiz çok zor. Öyle düşünüyorum ki hepimiz az çok sorumluluk sahibiyiz, işte bu yüzden en önemli sorumluluğumuzu yerine getirip suya gereken önemi vermeli ve geleceğimizi güvence altına almalıyız. Mutlu, su sıkıntısı çekmeyen, temiz bir dünyada yaşayabilmek dileğiyle...

Şeyma Betül GÜVENEN
Elazığ Ortaokulu - 7. Sınıf / ELAZIĞ