

## DEVLER ÜLKESİNİN SİHİRLİ ANAHTARI

Hayat bir koşu yarışı. Yarışın hemen başında düşenler, biraz sonra yorulup bırakanlar, arkasına bile bakmadan farkı açanlar... Geçen her saniye arasına saklanmış bir hedef var akıllarda, gönüllerde. Kendini bir labirente sanıp çıkışı düdüğü sesinde arayanlar bile var orada. Kimileri sürekli koşar, kimileri çok geride kalır bu yarışta. Yakıcı güneşin altında ter damlacıkları birikir kiminin alınında. Kimi boğulur kendi kurumuş deryasında. İşte bunlar dünya üzerindeki ülkelerdir, toplumlardır. Hep bir yarış halindedirler. Hep bir gelişme... Çağın gereğidir çünkü bu. Koşmayanlar geride kalır hayat yarışında. Tarımla güçlenir bazıları, sanayiyle turizmle, teknolojiyle... Hayvancılıktır bazılarının artışı, bazılarının madenleri. Gelişmek için bunlardan hangisini seçersek seçelim, ihtiyaç duyacağımız şey "su" olacaktır. Nasıl mı?

Üretim çarkımızı döndüren fabrikalarda, tarım arazilerinde, teknolojiye, hayvancılıkta hatta turizmde bile suya ihtiyaç duyarız. Su olmadan bütün alanlarda eksik kalırız. Boşuna değildir tarih boyunca nehir kenarlarında kurulan uygarlıklar. Boşuna değildir o uygarlıkların en gelişmiş medeniyetler olması. Fırat ve Dicle ile beslenen Mezopotamya'da kurulan Sümerler, Babiller, Asurlar; Nil'in sularından doğan Mısırlılar; Gediz ve Küçük Menderes ile can bulan Lidyalılar... Hepsinin gücü "su" dan gelmekteydi. Onlar suyun değerini bilip ondan yeterince faydalanan toplumlardı çünkü. Tarihe damgalarını su ile vurdular. Onlar su ile hep yeni hayatlar yaşadılar. Taptaze umutlar ve tarihe altın harflerle yazılı isimleri...

Ya sen... Sen ne yapmaktasın? Çıkmaz sokaklarda bulursan eğer bir gün kendini, fikirlerinin savaşını söndüren sıvıyı hatırla. Ve aksın kan gibi "su" damarlarında. Çünkü yaşam sıvın odur. Neye ihtiyacın olduğunu anladın mı şimdi?

En ihtiyaç duyduğun şey aslında en yakınında. Her sabah uykundan uyanmak için yüzüne çarptığın su, toplumları da uykusundan uyandıracak olandır. Suda saklı bütün soruların ve cevapların. Onunla değer kazanacak atacağın adımların. İleriye, yukarıya...

Hani üç sihirli fasulye masalı var ya... Çocuk toprağa eker fasulyeleri. Tek umudu onlardır. Fasulyeler büyüdükçe büyür, sarmaşık olup gökyüzüne ulaşır. Devler ülkesine, bolluk ve berekete... Bizim hayatımız da bu masaldaki gibi aslında. Umutlar ekmişiz toprağa, emekler, alın teri. Büyüyüp gelişmesi için suya ihtiyacımız var. Ayıramayız su ve gelişmeyi.

"Kalkınma" ve "su" ikiz kardeşlerdir aslında. Beraber atar yürekleri. Biri olmadan diğeri olmaz. Toplumların kalkınması bir değirmen gibidir. Taşın sürekli dönmesi gerekir, gelişmek için. Ve o taşı sürekli döndüren de sudur. Su aktıkça döner taş, gelişir insanlık. Geliştikçe de suyu daha iyi kullanabilir. Arıtma tesislerinde suyu arıtırken geleceğini de arıtmış olur zorluklardan, engellerden, geri kalmışlıktan. Geliştikçe bilinçlenir, bilinçlendikçe suyu boşa kullanmamayı öğrenir.

Birileri sürekli koşarken, biz arkalardan bakamayız. Birileri devler ülkesine çıkarken biz avucumuzda bulunan anahtarını kaybedemeyiz o ülkenin. O sihirli anahtar sudur. Değerini bilmeliyiz.

Melisa CÖRÜT

Rize Denizciler Ortaokulu - 7. Sınıf / RİZE