

SU GİBİ AZİZ

Milyonlarca ömrün sığıdığı, Dünya'nın kadim dostu olan iki harf söyleyeyim mi size? Umutların çağıladığı derelerde, duyguların sel olduğu şelalelerde, toprağın, rahmeti yağmurda gördüğümüz "Su"dan başkası değil bu. İnsanoğlunun nankörlüğüne bakmaz, yine can verir toprağa ve hayata, sana ve bana. Kimi zaman döner değirmenlerde salına salına, nazlı nazlı. Döner yurduma can, ekonomiye yoldaş olur. Minik mavi önlüklerin daha iyi çalışıp memlekete faydalı olabilmeleri için elektrik olur barajda.

Minik bir damladır şefkatli buluttan kopan. Yemyeşil ormanlara nefes, el açmış çatlamış toprağa can, dereye oynaşan balıklara bayramdır o. Coşar onunla ırmaklar, şenlenir onunla bağ bahçe. Hep sensin damla damla dökülen Çiftçi Hasan Amcanın alnından, hep sen varsın dilinde tohumlar toprağa düşünce. Ayşe Teyzemin tarhanasında, gölde yüzen balıkların gözlerinde. Sarıkızdan sağılıp önüme gelende, tarladan fırına, fırından yemeğime gelende, bağda bahçede pişip soframa gelende. Rengarenk resmimin mavisinde. Gözyaşı döken mazlumun yanaklarında. Memleketimin geleceğinde, dünyamın damarlarında. Parmaklarımızın arsından dökülen hayattır o. Ayıran değil sevenleri birleştirendir o.

Hiç usanmaz, şikayet etmez. "Her şey benim sayemde" gerçeğini söylemez, kendine saklar; belki de hiç düşünmez, düşünülmesini istemez. Ben varsam varsınınız; yoksam yoksunuz demez. Tek gayesi varlıkların hayatına devam ettirmesidir. Fakat ne acı ki onun kıymeti bilinmez. Okyanus olur, beşeriyetin çöpleriyle uğraşır; deniz olur, koca gemilerin yağıyla, benziniyle başa çıkmaya çalışır. Dere olur pet şişelerle halleşir. İster ki çocuklar berrak ırmaklarda büyüyen balıklarla beslensin, ister ki minik Umut bardağını temiz su ile doldursun, içsin kana kana. Bilir ki hem dünyanın, hem insanın, hem tüm gıdaların damarlarında o dolaşır. Sorumluluğu büyük, yükü ağırdır onun.

Konuşulanların basit ve sıradan olduğunu belirtmek için kullanılır "Havadan sudan". Oysa bilmezler mi aldığın nefes, içtiğin sudur seni oluşturan? Sen onu yok edersen nice olur halin? Hem Yunus Emre bile önem verdiği şeyler için "ab-ı hayat" demiştir. Ne güzel demiş büyüklerimiz "**su gibi aziz ol**" diye. Kızmaya gelince de hemen sinirleniverirler: " Aman sanki tüm sular bitecek, %70'i su değil mi Dünya'nın?" "Çöpümü atıvermişim denize çok mu?" Yaşam kaynağımıza bunların yapılması ne acıdır! Her şeye rağmen o yine görevini yapar. Ağladığımızda gözyaşı, heyecanlandığımızda soğuk bir ter damlası oluverir. Bu vefalı kardeş, bizi asla unutmaz.

Su hayattır, gelecektir, umuttur... Ona olan minnettarlığımızı ancak onu koruyarak gösterebiliriz. Onu kirletmeyerek, israf etmeyerek işe başlayabiliriz. Biz birlikte dünyayız. İnsanıyla, hayvanıyla, suyuyla, toprağıyla, geçmişiyile, geleceğiyle...

Bir Kızılderili atasözünde de dediği gibi "**Biz bu dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık**". Gelecek nesillerimizin suyu görebilmeleri onu yaşayabilmeleri için suyumuzla sahip çıkalım

Ayşenur Zeynep ÖZMEN

ÖZEL UFUK İÖO / ZONGULDAK