

HAYAT BİLEŞİĞİ

İnsanođlu, yeryüzüne ayak bastığı günden bu yana hep bir telaş, hep bir koşuşturma içinde oldu. Önceleri yalnızca hayatta kalabilmek için mücadele verdi; sonra daha iyi bir hayat ve sonra daha da iyisi için ... Ve suyu insanođlunun yaradılışından beri süregelen mücadelesinde en büyük destekçisi. Önce eğildi ve kana kana içti suyu insanođlu, sonra içinden balık verdi insanođluna su, sonra da insanođlu öğrendi toprağın en büyük aşkının su olduğunu. Öyle ya, su olmasaydı bin bir çeşit ağacı, meyveyi ve sebzeyi nasıl verebilirdi ki yalnız ve çorak toprak? Dallar nasıl yeşerirdi? O zaman insanlar ve hayvanlar ne yerd? Nasıl bir yer olurdu o kadar kirlenemize rağmen cennet güzelliğini koruyabilen tabiat? Çiçekler dağların eteklerini bezeyip allı morlu milyonlarca renkle; en ünlü ressamın, en ünlü tablosundan bile daha göz kamaştırıcı bir edayla durabilir miydi o zaman? Bahar gelir miydi?

Bazen insanlar günlük yaşamlarındaki o kadar küçük ayrıntılara takılıyor ve o ayrıntılara o kadar geniş zamanlar harcayabiliyorlar ki, hayatlarının olmazsa olmazlarını unutup bir kenara itebiliyorlar. Elimizi yıkadığımızda musluktan akan su, örneğın bizim için ne kadar sıradan. Ama o suyun ne kadar değerli olduğunu ancak akmadığı zaman anlayan da yine bizleriz. Binlerce yıldır toprağa can veren, kirlendiğimizde bizi temizleyen, susadığımızda hemen yanına koştuğumuz can damarımız suyun değerini yeteri kadar biliyor muyuz acaba? Hayır bilmiyoruz. Suyu da tıpkı çevremizdeki diğer yaşamsal değerlerimiz gibi bilinçsizce harcıyoruz, hızla tüketiyoruz ve kirleniyoruz. Çok bol olduğunu, hiç bitmeyeceğini düşünüyoruz herhalde, ama her şey gibi suyun da kıymetini anlayabilmek için azalmasını veya tükenmesini beklediğimizi de içten içe biliyoruz.

Bolluk ve bereketi simgeleyen su şehirlerin oluşmasında önemli bir yere sahip olmuş, hatta şehirlere "su şehri" diye ismini vermiştir.

Su artık her alanda kullanılmaya başlandı. Artık suyla çalışan arabalar bile var. Petrol git gide azalıyor. İleride petrolün yerine su geçecek. Şimdi değerini bilemediğimiz, boş yere harcadığımız su ileride kim bilir kaç ülkeyi birbirine düşürecek. Ne savaşlar çıkacak onun yüzünden.

Bazen sayfalarca yazmak istediğimiz, saatlerce anlatmak istediğimiz su, atalarımız tarafından bir kaç cümleyle anlatılmıştır. Ne güzel söylemiş atalarımız: "Su gibi aziz ol." diye. Belki bu atasözü kısa gibi dursa da bunun altında ne anlamlar vardır kim bilir?

Bugün insanlık endüstrileşme adına doğayı mahvederken, bundan da en büyük zararı yeryüzünün dörtte üçünü kaplayan sular görüyor. İnsanođlu bir canavar gibi, elini sürdüğü her yerde tamiri zor tahribatlara yol açıyor. Belki de sürekli kirlenilmekten ve israf edilmekten bunalan suyun insanođluna haykırışıydı Güney Asya'daki Tsunami.

ÖZLEM ÇİFTÇİ

8 / B SINIFI - 192

DARENDE İLKÖĞRETİM OKULU